

Bästa medlemmar!

augusti 2010

Det mörknar redan kväll för kväll, men inte sörja! När så småningom höstmörkret tätnar blir det igen tid för ”emigrantaktiviteter” av allehanda slag.

En tillbakablick...

Fjolårets två stora begivenheter var utställningen ”*Åland → America footprints: Warner Sallman ♦ Phil Fagerholm ♦ Haddon Sundblom – peddling messages –*” med tillhörande paneldiskussion om de tre konstutövarnas insatser. Något senare följde ”*XV Finlandssvenska släktforsarkonferensen & Åländskt släktforsarmöte*”. Nu finns på vår hemsida en rapport från båda evenemangen för den som råkade missa dem. Vi kan bara konstatera att det är med glädje och stolthet vi idag tänker tillbaka på båda två. I våra planer ingår att framöver ytterligare dokumentera båda dessa, vårt instituts storsatsningar ifjol.

Årsmötet 2010

Ledningen för Ålands Emigrantinstitut undergick i våras vissa omställningar. Vår mångårige ordförande Erik Lindholm hade av sagt sig återval och avtackades vid årsmötet den 6 mars för alla sina insatser under ett långt och framgångsrikt ordförandeskap. En ny ordförande valdes och nu står Bertil Lindqvist vid roret. Också utsågs en ny styrelsemedlem, Christina Boman, för följande fyraårsperiod 2010-2014. Valberedningskommittén – Einar Lindholm och Ben-Eric Pahlman – fick ett varmt tack för sitt arbete.

Vid årsmötet utnämndes också några nya hedersmedlemmar i föreningen: Hedersordförande Göte Sundberg höll ett anförande om föreningens tillkomst och syfte och om arbetet och verksamheten som utförts inom den. Han påminde om initiativtagarna till Ålands Emigrantinstitut, John och Karin Wennström, om deras insatser och strävanden, och mot bakgrunden av detta föreslog han att årsmötet skulle utse de två till ”hedersmedlemmar postumt”. Det var ingen knepig fråga för årsmötet, som enhälligt understödde förslaget. Därefter föreslog hedersordförande ytterligare en person till hedersmedlem som ett litet erkännande för sina mångåriga insatser för föreningens bästa. Också det förslaget vann ett enhälligt bifall och Maria Jarlsdotter Enckell utsågs till ny hedersmedlem i föreningen Ålands Emigrantinstitut.

Utställningen ”*Broar över åländska vatten*”

Den 4 maj hade vi vernissage på Ålands museum för utställningen ”*Broar över åländska vatten*”, som hängt kvar där på ”Torget” t.o.m. den 8 augusti. Utställningen handlade om den åländska utflyttningen till Sverige, men likaså till fastlandet. Som grund för den låg ett flerårigt forskningsprojekt som utförts – och småningom kommer att slutföras – av forskarna Susanne Österlund-Pötzsch och David Jansson, båda två kända sedan många år inom våra ”emigrantkretsar”. Under vernissagekvällens lopp kom och gick det gäster hela tiden, alla lika nöjda och glada. Om belåtenheten sedan kom sig av utställningens för många välbekanta och -igenkännbara budskap eller av Göran Karlbergs goda vernissagelimpa och småbröd skall förbli osagt. Troligen var det den lyckade kombinationen av bådadera!

Seminariedag om sverigemigrationen

Framåt hösten / vintern har vi planer på att arrangera en seminariedag med intressanta diskussioner ur många olika synvinklar om den åländska utflyttningen både i väster- och i österled, om orsakerna, vad som påverkar valet, vilka följderna är, hur man kan förhindra åderlåtningen av åländska ungdomar resp. locka dem tillbaka efter deras odysseer ute i vida världen. Var så vänliga och följ med i tidningen, dvs. den blåa och den röda, när ni läser något i den här riktningen framåt höstkanten. Och säkerligen dyker det också ner ett meddelande i er postlåda, när det börjar bli så dags.

”Emigranternas dag 2010”

I år firar vi igen en rätt sen ”Emigrantdag”, likasom förra hösten Vi siktar på **sönd. den 5 sept., kl. 14-17** på **Ulfsby gård** i Jomala. Programmet får än så länge förbli en hemlighet, men det lovar nog bli trevligt! Var så vänliga och anteckna genast dagen i er kalender och lova hålla ögonen öppna i månadsskiftet augusti-september och riktade mot tidningarnas evenemangs- och föreningsspalt!

Medlemsavgift år 2010

Och igen är det dags för årets medlemsavgift! Den är såsom tidigare år 10 € och kan inbetalas på Ålands Emigrantinstituts konto (ÅAB 660100-1206770). Använd gärna referensnumret som finns på bankgiroblanketten, för annars är banken och fröjdar sig över att få plocka åt sig en liten extra andel av våra välkomna och välbehövliga medlemsavgifter. – Det finns också de medlemmar som redan betalat sin medlemsavgift för år 2010, och de ombeds lämna denna paragraf obeaktad och istället hoppa vidare i texten!

Abonnemanget på Ancestry.com fortsätter

Sedan en liten påminnelse om att vi alltfört har kvar vårt abonnemang på Ancestry.com! Hör er gärna för och kom in och sök emigranter på databaserna. Ibland har man mera tur, ibland sämre tur – tyvärr. Själv tycker jag att den här tjänsten under åren utvecklats väldigt och blivit mycket bättre än tidigare. Och förstås tillkommer det ju hela tiden nytt material. Och i april 2012 blir äntligen Census år 1940 tillgänglig på internet!

Publikationer under planering

Flera spännande publikationer är under planering under de kommande åren, alltefter att vår kassa kan klara av utgifterna. Närmast i turen torde stå en sammanställning av de föredrag som hölls under *”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte”*. Under senhösten och vintern hoppas vi få arbetet klart, så att vi när det ljusnar nästa vår kan återuppleva allt det spännande vi fick höra under några intensiva dagar i oktober ifjol.

”Ryska” utställningens vidare öden

Den utställning som vi i februari-mars 2007 visade på Ålands museum under namnet *”Finlandssvenskar i S:t Petersburg. Ålänningar i ryska imperiet”* har ifjol översatts till engelska. I maj i år trycktes den på engelska, nu under det nya namnet *”1721-1922: Two Centuries of Finnish Labour Migration to Imperial Russia”* (*”1721-1922: Tvåhundra år av finländsk arbetsmigration till ryska imperiet”*). Utställningen har växt betydligt sedan år 2007 och har fått en tydligare struktur som förtäljer hur finländare under olika tidsperioder och i olika etapper sökte sig till olika delar av det enorma ryska riket. Idag består utställningen av 40 paneler, av vilka 14 presenterar finlandssvenskar i S:t Petersburg, och är producerade av Svensk-ryska föreningen i Finland. De övriga 30 berättar i personporträtt, kartor och historia om den finländska arbetsmigrationen, belyst av ålänningar som sökte sig ända bort till Stilla havet och Ryska Alaska.

Den 10 juni hölls så för utställningen högtidlig och välbesökt invigning på Nordic Heritage Museum i Seattle. På plats var Emigrantinstitutets ”hedersmedlemmar Overseas” Norman och Benita Westerberg, som i Seattle varit speciella beskyddare för utställningen, och Norman Westerberg hedrade med att invigningstala. Den 14 aug. är sista utställningsdagen på Nordic Heritage Museum.

Till vår stora förtjusning har utställningen därefter fått en inbjudan att visas i Sitka, Alaska, den 18-22 aug. under ”4th International Conference on Russian America” med ca 300 forskare inom området från olika delar av världen. Ytterligare kommer den att visas den 28-30 aug. på Scandinavian Centre i Vancouver, Kanada, på inbjudan av organisationen Canadian Friends of Finland. Det är framförallt Ulf och Anita Fagerlund som arbetat intensivt för att få alla arrangemangen där att klaffa. Dessa två representanter för Canadian Friends of Finland är mångåriga kontakter till Maria Enckell och fick nys om utställningen och ordnade med att den kunde inbjudas. Vi gläder oss storligen över att få visa vår fina utställning också på dessa två platser.

Gravgårdsdatabas på gång

Också på hemmaplan är stora saker på gång – också om de sker i det lite fördolda. Den som på sistone har tittat sig omkring på vår hemsida har kanske upptäckt att det bland med ”Länkar” finns något som heter ungefär ”Gravsatta i Föglö – testversion”. Det är vår alltid lika duktiga och kunniga webmaster Göran Pettersson som däremellan hjärngymnastiserar med att programmera ihop till en ny databas, förutom den ”emigrantsökningsdatabas” han så förtjänstfullt gjorde åt oss för ett antal år sedan. Det är inget litet arbete, till vilket ytterligare tillkommer att skriva in namn, årtal, ev. ortsnamn och hälsningar. Assistentens med att kontrollera uppgifterna har han fått av Hjördis Sundblom, numera föglöbo, hon också. Ifall ni en dag på Föglö gravgård ser henne krypande omkring på alla fyra i fötterna på Göran, behöver ni alls inte oroa er! Det är bara ordning och reda med det! Namnen och årtalen på endel gravstenar kan vara nog så knepiga att tyda ibland. Det kan intygas! – När Göran fått sina siffror och bokstäver i ordning i programmet väntar sedan Sottunga gravgård på sin tur – där Björn Rönnlöf varit flitig med kamera, penna och papper – och så småningom också Lemlands gravgård, där Einar Lindholm gått fotograferande fram och kringkrypandet på alla fyra gjordes av verksamhetsledaren ...

Med detta: God och glad fortsättning på sommaren tills vi hörs och ses! önskar och hälsar